

Aan allen die streven naar vrede :

Vrede!

Paus Franciscus heeft voor deze 1 januari 2014 Werelddag van de Vrede als thema gekozen " . De broederschap, fundament en weg naar de vrede " Meditatie op deze boodschap kan ons gebed voor de vrede in deze eerste maand van het nieuwe jaar heel goed voeden .

Het uitgangspunt van de reflectie van de paus is het bestaan in elk van ons van een " onlesbare dorst naar broederschap , die groeit naar het samenzijn met anderen , in wie we niet vijanden of concurrenten zien, maar broeders die we verwelkomen en omarmen . " Toch wordt deze roeping ontkennt door een " mondialisering van onverschilligheid , die ons langzaam doet wennen aan het lijden van de ander , ons opsluitend in onszelf " in een wereld waar geen verwijzing is naar een gemeenschappelijke Vader , het ultieme fundament van broederschap onder de mensen (n ° 1) . Als Kaïn de ontkenning van verantwoordelijkheid ten opzichte van onze broeders symboliseert(nr. 2) , is Christus in zijn overgave aan de dood door de liefde van de Vader de verzoener voor alle mensen (n ° 3) . Vrede wordt opgevat als een beweging van solidariteit met allen, speciaal met de armsten , geliefd, 'zoals het levende beeld van God de Vader , verlost door het bloed van Christus en onder de permanente werking van de Heilige Geest " (n # 4) . Aldus wordt broederschap gepresenteerd als een manier om armoede te overwinnen, ofwel " de herontdekking en de waardering van broederlijke relaties binnen families en gemeenschappen , " danwel door effectief beleid " dat aan allen waardigheid en de grondrechten verzekerd" of ook door " eenvoudige levensstijlen, gebaseerd op de essentie van het leven " (nr. 5) . De ernstige, hedendaagse financiële en economische crisis kan ook een kans bieden voor een economisch model dat meer solidair is(6). Evenzo , blijkt broederschap een alternatief om menselijke geschillen op te lossen , en het herontdekken van hem als een broeder, die vandaag nog wordt beschouwd als een vijand die vernietigd moet worden : wat een sterke inspanning vereist " van allen met betrekking tot de non - proliferatie van wapens en ontwapening , te beginnen met de nucleaire en chemische ontwapening " en een bekering van de harten (n ° 7) . Een ware geest van broederschap kan de vele vormen van corruptie , zoals het smokkelen van geld , drugs , mensen en menselijke organen , etc. tegengaan. (nr. 8) . Tot slot , een ethiek van broederschap strekt zich uit tot de natuur , met het verstandig gebruiken van hulpbronnen in het voordeel van iedereen, zodat iedereen vrij is van honger (nr. 9) . " Het noodzakelijke realisme van politiek en economie kan niet worden gereduceerd tot een techniek zonder ideaal, die de transcendente dimensie van de mens negeert " : alleen door zich te openen voor Hem die houdt van elke man en elke vrouw, kunnen politiek en economie een doeltreffend instrument voor integrale ontwikkeling van de mens en de vrede (10) zijn.

Opdat deze woorden van Paus Franciscus door allen zullen worden verwelkomd , bidden we, met behulp van zijn woorden, aldus :

O God van Vrede , " Christus kwam in de wereld om ons Gods genade te brengen , dat wil zeggen de mogelijkheid om deel te nemen aan zijn leven . (...) Dit goede nieuws vraagt aan elk van ons om een stap extra te zetten , een aanhoudende oefening in empathie , luisterend naar het lijden en de hoop van de ander , met inbegrip van degene die verder weg staat van mij , zich engagerend met het veeleisende pad van de liefde die zich weet te geven en gratis geeft voor het welzijn van iedere broeder en iedere zuster . Dat Maria, Moeder van Jezus , ons helpt de broederschap die oprijst uit het hart van haar Zoon te begrijpen en alledaags te leven, , om vrede voor ieder mens op onze geliefde aarde te brengen. " Amen .

Met de wensen voor een gezegend nieuw jaar !

Broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Notre Dame, Tournay, Frankrijk