

Aan allen die naar vrede streven:

Vrede!

Paus Franciscus heeft voor de maand oktober van dit jaar een Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode bijeengeroepen om te discussiëren over het thema "pastorale uitdagingen van de familie in het kader van evangelisatie . " Op 2 februari schreef hij een brief aan alle gezinnen en nodigde hen uit actief deel te nemen aan de voorbereiding van dit evenement met suggesties en vooral door gebed.

Dit is een kans voor ons om na te denken over en te bidden voor de bijdrage van de gezinnen aan de vrede op aarde. Paus Johannes Paulus II wijdde de boodschap van Wereldvrede-dag van 1994 aan het thema : " Vanuit de familie wordt de vrede van de menselijke familie geboren. " Vanaf het begin reflecteert Johannes Paulus II op het gezin als een gemeenschap van leven en liefde : " De familiedeugden , gebaseerd op diep respect voor het leven en de waardigheid van de mens , vertalen zich in het begrijpen , geduld , aanmoediging en wederzijdse vergeving , en geeft aan de familiegemeenschap de mogelijkheid om de eerste en essentiële ervaring van vrede te beleven " (nr. 2) . Echter, hij constateert dat de familie vaak het slachtoffer is van de afwezigheid van vrede en dat " in tegenstelling tot de oorspronkelijke roeping van de familie tot vrede , helaas , in veel gevallen , de familie een plek is van spanning en geweld , of het weerloze slachtoffer is van vele vormen van geweld die de hedendaagse samenleving karakteriseren " (nr. 3-4) . Onze eigen ervaring toont ons hoe veel huishoudens worden verscheurd door strijd en conflict , tussen ouders en kinderen , tussen broers , meestal voor onbeduidende redenen . Ondanks al deze beperkingen , kunnen we het gezin beschouwen als een protagonist van de vrede : " Opdat de voorwaarden voor vrede duurzaam zijn, is het noodzakelijk dat er instituties zijn, die de waarden van vrede uitdrukken en bekrachtigen. De institutie die het meest overeenkomt met de menselijke natuur is de familie . Alleen zij kan de continuïteit en de toekomst van de maatschappij verzekeren . Van het gezin wordt verwacht dat het een actieve voorvechter van vrede wordt , door de waarden die het uitdrukt en overdraagt in het huishouden en door de deelname van elk van zijn leden aan het maatschappelijk leven " (nr.5) . Om deze missie te realiseren, is het vooral nodig om de uitdaging van de armoede te overwinnen : " De armoede is nog steeds een bedreiging voor de sociale stabiliteit , voor de economische ontwikkeling en daarmee uiteindelijk voor de vrede. De vrede zal in gevaar blijven zolang individuen en gezinnen zich gedwongen zien om te vechten voor hun overleven " (nr. 5) . Tot slot begrijpt Johannes Paulus II de missie van het gezin, als een dienst voor de vrede . Aldus adviseert en stelt hij voor aan elk gezin : " Zoek deze vrede , bid voor deze vrede , werk voor deze vrede ! " (Nr. 6) . Ouders zijn geroepen om opvoeders van vrede zijn , de kinderen om zich voor te bereiden op de toekomst het goede te aspireren en de gedachten aan vrede te houden; de grootouders om hun ervaring en getuigenis door te geven en zo het verleden te verbinden met de toekomst in een heden van vrede . Voor degenen die geen familie hebben, is er de kerk die verantwoordelijk is om deze taak te vervullen , zijnde het grote huis van de kinderen van God (nr. 6) .

Opdat de gezinnen over de hele wereld deze roeping als vredestichters kunnen uitleven , bidden we tot de Heer :

O God , Vader van alle mensen , je wenst dat alle mannen en alle vrouwen kunnen leven als broeders en zusters op aarde. Zegen elke menselijke familie en geef hen de genade om te leven in vrede en een bron te zijn van vrede voor de wereld. Amen .

Met al mijn vriendschap

broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk

Tournay , 30 maart 2014 .