

**Aan allen die vrede zoeken:
Vrede!**

Sinds 1981 heeft de Verenigde Naties 21 september gewijd als de Internationale Dag van de Vrede, om de vredesidealen zowel binnen naties als tussen volken te versterken. Het thema van dit jaar is "Het recht van volkeren op vrede", gekozen om de dertigste verjaardag te vieren van "De verklaring inzake van het recht van volkeren op vrede." Ik nodig u uit om met ons gebed dit VN-initiatief te ondersteunen.

Deze verklaring, goedgekeurd 11 november 1984 door de resolutie 39/11 van de Algemene Vergadering van de VN, gestoeld op de fundamentele beginselen van het internationaal recht, spreekt de wens en de vastberadenheid van alle volkeren uit om oorlog uit te roeien in het bestaan van de mensheid, en vooral om een wereldwijde nucleaire catastrofe te voorkomen. De afwezigheid van oorlog is een essentiële conditie voor welzijn, voor materiële voorspoed en de progressie van landen. In dit nucleaire tijdperk, is het instellen van een duurzame vrede op aarde van cruciaal belang voor het behoud van de menselijke beschaving, het voortbestaan van de mensheid. Dit belangrijke document bevat, om aan alle volkeren een vreedzaam leven te verzekeren,:

- " een plechtige verklaring dat de volkeren van onze planeet het heilige recht op vrede hebben;

- een plechtige verklaring dat het een fundamentele plicht van elke staat is om het recht van de volkeren op vrede te behouden en het te bevorderen;

- de benadrukking dat om het recht van de volkeren op vrede te waarborgen, het onontbeerlijk is dat de politiek van staten zich dient in te zetten voor de afschaffing van de dreiging van de oorlog, in het bijzonder nucleaire oorlog, voor het afstand doen van het gebruik van geweld in internationale betrekkingen en voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen op basis van het VN-Handvest;

- een oproep aan alle staten en internationale organisaties om met alle mogelijke middelen bij te dragen aan het recht van volkeren op vrede, door het nemen van passende maatregelen op nationaal en internationaal niveau te waarborgen ".

Om dit recht te verzekeren en dat de 21e september diepgaand wordt doorleefd, laten we geïnspireerd door de woorden van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, bidden:

Here God, Schepper en Verlosser, door Christus, uw Zoon en onze Heer, hebt U voor de hele mensheid een toekomst van vrede voorbereid. Ter gelegenheid van de viering van de Internationale Dag van de Vrede, smeken wij U: dat de hele mensheid het recht op vrede verdedigt en dat strijders hun wapens neerleggen. Gedreven door Uw Geest, kunnen we uiting geven aan onze solidariteit met de burgers wie het terrorisme en de oorlog hun levens hebben gekost, met de getraumatiseerde gezinnen die noch huis noch toekomst hebben, en met de landen waarvan het ontwikkelingsniveau enkele decennia is teruggezet. Dat allen die bekoord zijn door de vrede met hun vrienden, hun burens, hun regering en lokale organisaties kunnen werken aan de bevordering van de uitoefening van het recht van de volkeren op vrede. Aldus zullen Uw zonen en dochters doen wat een lust voor Uw ogen en het werk van Uw handen is, en U voor altijd lof zingen! Amen.

Met al mijn vriendschap,

Broeder Irenaeus Rezende Guimaraes

Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay, 14 augustus 2014.