

OKTOBER 2014 : VREDE VOOR IRAK

Aan allen die streven naar vrede:

Vrede!

Irak trekt wederom de aandacht van de internationale publieke opinie door zijn politieke instabiliteit. Ik nodig u uit om voor vrede te bidden voor dit eeuwenoude land, bakermat van de beschaving, dat thans een dramatische situatie beleefd.

Politieke stabiliteit in het land en de omverwerping van zijn dictator, Saddam Hoessein, was de belangrijkste reden van "Operation Iraqi Freedom", de gewapende interventie door de Verenigde Staten en hun bondgenoten, de 20e maart 2003; acht jaar en negen maanden later, op 21 december 2011, hebben de Verenigde Staten het land verlaten. De oorlog heeft aan ongeveer 250.000 Irakezen het leven gekost, bijna 5.000 gedode soldaten en meer dan 36.000 gewonde soldaten. Het gebrek aan een slagvaardige militaire macht heeft ruimte geboden voor acties van de soennitische opstandelingen, met name de Islamitische Staat van Irak, die hun aanvallen tegen de centrale regering en de sjiitische bevolking voortzetten. In 2012 is het "Iraakse Vrije Leger" opgericht, gebaseerd op het model van het Syrische leger dat strijd tegen het regime van Bashar al-Assad in Syrië. Het aantal dodelijke slachtoffers van de burgeroorlog wordt al geschat op meer dan 15.000 en meer dan 250.000 vluchtelingen als gevolg van religieuze vervolging, in het christenen en Yezidi's.

Geconfronteerd met de talloze en wijdverbreide schendingen van de mensenrechten, is de Verenigde Naties opgeroepen tot de onmiddellijke inzet van speciale militaire eenheden afkomstig uit een zo groot mogelijk aantal landen, welke eenheden de capaciteit hebben om de etnische en sektarische zuiveringen te stoppen, te zorgen voor de veilige terugkeer van de vluchtelingen naar hun huizen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Het moet ook maatregelen nemen om de levering van wapens te stoppen en de verantwoordelijken die blijven leveren, te straffen. Een onmiddellijke reactie zal in staat zijn om de humanitaire crisis te stoppen en dit voordat het onbeheersbare proporties bereikt. Dit vereist ook beschermingsmaatregelen aan leden van gemeenschappen van vervolgte minderheden en, volgens het internationaal humanitair recht, hun het recht op onmiddellijke asiel te garanderen. Dit geheel van maatregelen zal er onmiddellijk voor zorgen dat de voorwaarden voor dialoog en vredesonderhandelingen die alle onderdelen van de samenleving aangaan, worden geïmplementeerd.

Om een duidelijke en moedige stellingname van de gehele internationale gemeenschap, laten we bidden:

Heer, onze God, de God van de levenden en niet die van de doden, kijk met mededogen het land waar de aartsvader Abraham werd geboren, Irak. Vervul aan dit volk uw beloften van de vrede! Dat we stoppen met de schendingen van de mensenrechten! Dat we een democratisch en tolerant land kunnen vestigen, zodat de christenen, moslims en gelovigen van alle geloofsovertuigingen samen kunnen leven; een cultuur van vriendschap en een beschaving kunnen construeren waar men trots op kan zijn! Geen religie rechtvaardigt geweld en dat alle religies samen kunnen werken voor de menselijke waardigheid! Amen.

Met al mijn liefde,

BroederIrenaeus Rezende Guimaraes

Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay, 20 augustus 2014.