

Tournay, 30 augustus 2013.

Aan allen die streven naar vrede,

VREDE !

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelde in 1982 de " Internationale Dag van de Vrede " vast; in 2002 werd 21 september als vaste datum ingesteld. Met dit initiatief biedt de VN de wereld een kans om stil te staan bij en na te denken over oplossingen om de vicieuze cirkel van geweld en oorlog te doorbreken . Oorlogsvoerders uit de hele wereld worden uitgenodigd om een wapenstilstand te houden en hun wapens neer te leggen, in ieder geval op deze dag.

Het thema voor 2013 is " Onderwijs voor vrede" , met als doel na te denken over de rol van dit onderwijs in de opleiding van de burgers . Volgens Ban Ki - moon , secretaris-generaal van de VN , "is het niet voldoende om kinderen te leren lezen , schrijven en te rekenen , maar moeten we hen ook leren respect te hebben voor anderen en voor de wereld waarin wij leven , dat zal de komst van meer rechtvaardige , meer open en harmonieuze samenlevingen bevorderen. " In zijn brief van 13 juni , met het voorstel van de Internationale Dag van de Vrede 2013 , legt Ban Ki - moon uit dat dit type onderwijs de kern is van zijn initiatief " Onderwijs voor vrede" en beveelt hij de landen aan dit tot één van hun topprioriteiten te maken. Hij roept allen op - regeringen , strijdende partijen , religieuze instellingen , leiders van gemeenschappen , media , universiteiten en maatschappelijke organisaties - zich bij zijn voorstel aan te sluiten en het te ondersteunen . En hij heeft daaraan toegevoegd: "Wij moeten onderwijsprogramma's voor de vrede opzetten, studenten en docenten die in conflictsituaties leven beschermen , de door oorlogen verwoeste scholen heropbouwen en jongens en meisjes een kwaliteit van het onderwijs geven zodat ze leren conflicten op te lossen en te voorkomen. " Ki - moon besloot zijn boodschap aan de overheden en burgers om alles in het werk te stellen " om samen te leren hoe een cultuur van universele vrede te bevorderen . "

Onderwijs voor vrede is een grote uitdaging voor iedereen. In de eerste plaats voor de maatschappij die ons het geweld leert in zijn meest verfijnde vorm : door de liederen die we zingen , door de grappen we herhalen , door de manier waarop we kinderen straffen, door de wedstrijden waaraan we deelnemen of waarvan wij getuige zijn, door de media , de straatnamen , de sommen geld geïnvesteerd in wapens, en door alle manieren waarop geweld wordt verheerlijkt. Ten tweede , het onderwijs voor vrede is een uitdaging voor de school zelf, die - ook al is het niet het forum voor geweld of de rationalisatie daarvan - nog geen vredesvertegenwoordiger is! We moeten denken aan een school die naast de formule van Bhaskara en het periodiek systeem, ons leert om met conflicten om te gaan zonder geweld , om onze agressie te kanaliseren door constructieve acties, om vooroordelen en stereotypen te vernietigen, en tenslotte een school die het beleven van vrede aan de hele onderwijsgemeenschap bevordert en geweldloosheid als een focus van haar educatieve activiteiten ziet . Tot slot , vredeseducatie is een uitdaging voor elke persoon op deze planeet : het grote geweld wordt gelegitimeerd door ons klein dagelijks geweld ! Evenzo zijn de grote gebaren van vrede geworteld in onze gewone handelingen die we doen voor de vrede !

Opdat de viering van de Internationale Dag van de Vrede 2013 een toonaangevend evenement voor de landen en haar burgers zal zijn, bidden we aldus :

*O God, vredesopvoeder, begeleid je zonen en je dochters , leidt hen van de wegen van het geweld naar de paden van de vrede . Geef ons de genade om de Internationale Dag van de Vrede goed te vieren dit jaar . Dat zij die vechten , de wapens neerleggen, voor een dag tenminste . En voor degenen die niet de wapens opnemen , neem het geweld van hun harten weg en dat ze zich verenigen in de inspanningen om vredesonderwijs te geven aan kinderen en jongeren. En dat alle dagen, dagen van vrede voor alle bewoners van de aarde mogen zijn! Wij vragen dit door Christus, die onze vrede is( Ef. 2:14 ) , Christus , uw Zoon en onze Heer !*

Met al mijn vriendschap,

Broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Notre Dame, Tournay, Frankrijk