

Aan allen die streven naar vrede ,  
VREDE!

De Wereldraad van Kerken , een organisatie die meer dan 300 christelijke kerken bij elkaar brengt , heeft in Busan , Zuid-Korea , van 30 oktober tot 8 november haar tiende algemene vergadering gevierd , met als thema: " God van het leven, leidt ons naar gerechtigheid en vrede ! " . Met betrekking daartoe werden een aantal verklaringen afgelegd.

De belangrijkste verklaring , getiteld "Op weg naar rechtvaardige vrede " , herneemt de bijbelse notie van vrede , altijd geassocieerd met rechtvaardigheid. Het eerste punt - "gezamenlijk geloven wij" - belijdt dat " vrede een manier van leven constitueert die het menselijk aandeel weerspiegelt van Gods liefde voor de hele schepping . "

In het tweede punt - "gezamenlijk roepen wij op" - worden vier na te streven doelstellingen benoemd : een rechtvaardige vrede in de gemeenschappen , zodat we allemaal zonder angst zullen zijn; een rechtvaardige vrede in de wereld , zodat elk leven duurzaam zal zijn; een rechtvaardige vrede op de economische markt , zodat iedereen kan leven met waardigheid; en een rechtvaardige vrede tussen naties , zodat al het menselijk leven wordt beschermd . Het derde punt - "Gezamenlijk engageren wij ons " - spreekt de wens uit om een cultuur van vrede op te bouwen in gezinnen , in gemeenschappen en in de samenleving . Het vierde punt - "Gezamenlijk adviseren we de Wereldraad van Kerken" - stelt een reeks van acties voor om kerken te stimuleren om een echte afdeling voor vrede en gerechtigheid te ontwikkelen. Het vijfde en laatste punt - "Gezamenlijk adviseren wij de overheden " - doet suggesties voor acties om een rechtvaardige vrede op te bouwen , zoals: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen , de afschaffing van kernwapens , de vernietiging van alle voorraden chemische wapens , maatregelen om de robotbewapening zoals de drones te vermijden, het gebruik van militaire budgetten voor humanitaire hulp , en de ratificatie en implementatie van een verdrag om de wapenhandel te reguleren.

De verklaring " politisering van religie en de rechten van religieuze minderheden " roept christenen op om bij hun regeringen te lobbyen zodat die een effectieve bescherming waarborgen van individuen en gemeenschappen die tot een religieuze minderheid behoren.

De verklaring " vrede en hereniging van het Koreaanse schiereiland " stelt de beëindiging voor van alle militaire oefeningen en buitenlandse interventies, om een dynamisch proces van vrede in de regio te garanderen.

De verklaring " De mensenrechten van staatlozen " roept de kerken op om de dialoog met de staten aan te gaan om beleid vast te stellen om staatsburgerschap en officiële identiteitspapieren te verlenen aan staatlozen .

De Vergadering sprak ook zijn bezorgdheid uit over de christenen in het Midden-Oosten , de situatie in de Democratische Republiek Congo en de herdenking van de 100ste verjaardag van de Armeense genocide van 1915 .

Opdat deze voorstellen en engagementen ter harte worden genomen door de christenen over de hele wereld, laten we als volgt bidden :

*God, onze Vader , toen uw Zoon Jezus werd geboren , hebben de engelen de vrede aangekondigd voor de hele mensheid . Stuur uw Heilige Geest over de discipelen van Christus : dat Hij al het geweld uit hun harten verwijdt, dat Hij inspireert tot het overwinnen van het kwade door het goede, dat Hij van alle gedoopten echte vrede-stichters maakt! En dat alle kerken en confessies zich verzamelen rond de vrede die Hij , de Vredevorst, ons geeft, Amen !*

*Zalig Kerstmis!*

Broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Notre Dame, Tournay, Frankrijk